



Verbonden thuis, woensdag 25 maart 2020

Welkom bij deze eerste “Verbonden thuis” dienst. Als oudsten van de EGK zoeken we naar vormen om in deze tijd samen te komen. Misschien niet fysiek, maar wel op andere manieren. Tegenwoordig is er digitaal heel veel mogelijk om elkaar te spreken, maar we wilden ook graag een vorm die misschien een beetje lijkt op de zondagse dienst. Wellicht komt dat omdat we gehecht zijn aan de zondagse dienst en we dat graag op enige manier willen behouden. Maar ook gewoon omdat het goed is om gemeentebreed dingen samen te doen. Om met elkaar de Heer te zoeken. Om met elkaar verbonden te zijn door de Geest, door het Woord, door gebed, maar ook gewoon heel praktisch door op dezelfde dag op dezelfde manier God te aanbidden en te luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft.

Dit is de eerste dienst die we op deze manier invullen. Laat het ons alsjeblieft weten als je tips hebt. Bid ook voor ons en bemoedig ons, want wij zijn ook gewoon mensen die dat heel hard kunnen gebruiken.

En misschien zou je zelf heel graag een verbonden thuis dienst willen organiseren. Dat is echt niet iets wat enkel aan de oudsten is voorbehouden, dus meld je gerust aan!

Ik stel voor dat we eerst een paar liederen gaan zingen. Pak lekker een instrument erbij als je iets bespeelt. En voel je vrij om meer te zingen als je het aanbod te klein vindt.

We beginnen in elk geval met opwekking 167. Samen in de Naam van Jezus. Want hoewel we niet fysiek bij elkaar zijn, zijn we zeker samen in die ene Naam, de Naam van Jezus. Hij is het die ons samenbindt!

Opwekking 167. Samen in de Naam van Jezus

Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Opwekking 337. Mijn hoop is op U

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Opwekking 427. Maak mij rein voor U

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Gebed

(voel je vrij om zelf een ander gebed te bidden of om God te aanbidden in je eigen woorden)

Vader God, we willen U bidden... wilt U ons rein maken! Steeds weer opnieuw. Heer, vergeeft U ons waar we tekort schieten. Vergeeft U ons als we onze tijd besteden aan allerlei andere zaken, maar eigenlijk veel meer tijd en aandacht zouden moeten besteden aan de dingen van U.

En Heer, we willen U danken dát U ons vergeeft. Dát U ons door het offer van Uw Zoon Jezus Christus rein voor U wilt plaatsen.

We danken U voor deze dag, dat we met de dingen van U bezig mogen zijn.

We willen U danken voor Uw woord, dat we met elkaar mogen openen, ook deze dag. Ook al zijn we misschien niet bij elkaar. Heer, U wilt ons samenbinden door Uw Woord en door Uw Heilige Geest.

Vul ons met Uw Heilige Geest, zodat we mogen begrijpen wat U tot ons te zeggen heeft deze dag.

En Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen (Marcus 1:41a)

Voor de meeste mensen zijn het gekke tijden. Zeker hier in West-Europa zijn we een gevecht tegen een epidemie niet meer gewend. Besmettelijke ziektes zoals polio, mazelen en difterie zijn vaccins tegen ontwikkeld en andere ziektes, zoals cholera en tyfus, zijn hier verdwenen door verbeterde hygiëne. En hoewel het af en toe de kop nog wel eens opsteekt ontstaan er in Nederland en andere westerse landen geen epidemieën meer. Epidemieën... dat is iets van arme landen in Afrika, of iets van vroeger, van de Middeleeuwen, toen de pest nog miljoenen slachtoffers maakte in Europa. En toch hebben we er nu in Nederland mee te maken, met een virus dat hele westerse samenlevingen platlegt.

En als we dan denken aan vroeger, dan kunnen we nog verder terug dan de Middeleeuwen. Een andere tijd, een ander land... waar de Bijbel het heeft over *melaatsheid*. Ook melaatsheid is een besmettelijke ziekte die hier niet, of niet meer voorkomt. Maar de Bijbel kan ons wel lessen leren hoe we met dergelijke ziektes om moeten gaan.

Leviticus 13:1-3, 45-46

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aäron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is, en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren.

(...)

De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en moet roepen: Onrein, onrein! Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn.

Dat is wat! Misschien nog wel erger dan de ziekte was dat hij onrein werd verklaard en eigenlijk in quarantaine werd geplaatst. Maar een stuk ergere quarantaine dan hier: hij moest buiten de samenleving worden geplaatst. Maar de melaatse werd ook een paria, een verstotene. Hij moest zich continu vernederen door te roepen dat hij onrein was. Hij mocht met niemand contact hebben, zelfs niet per telefoon, e-mail of WhatsApp.

Mensen waren bang voor de melaatse, deden een stap opzij. 1,5 meter afstand? Ik denk dat de meeste mensen wel 15 meter afstand hielden. De melaatse kon eens met z'n ogen naar je kijken, waardoor je het ook zou krijgen.

Maar vandaag wil ik met jullie kijken wat Jezus hiermee doet. Hoe gaat Hij hiermee om?

Marcus 1:40-44

En er kwam een melaatse naar Hem (Jezus) toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.

En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

Dat is hoe Jezus hiermee omgaat. Jezus is met ontferming bewogen, strekt zich uit naar de zieke man en reinigt hem, zowel naar ziel als naar lichaam.

Moeten we nu, omdat we op Jezus willen lijken, precies zo doen? Moeten we maar naar mensen met het coronavirus toegaan, onze hand uitstrekken, hen aanraken en hen reinigen in de Naam van Jezus?

Laten we daar maar niet toe oproepen. We zien trouwens ook niet dat Jezus de melaatse man opzoekt. De melaatse man verschijnt opeens voor Jezus. En we zien zelfs dat Jezus na de genezing hem nog streng vermaant. Het zou kunnen dat Jezus vertelt dat dit echt niet de correcte handelswijze van de man was. Dat is inlegkunde, maar het zou best kunnen.

Nee, ik denk dat het veel beter is om te kijken naar de achterliggende strekking van het verhaal. Jezus doet namelijk iets heel belangrijks: Jezus kijkt niet naar de ziekte, Jezus kijkt naar de zieke man!

De Bijbel roept ons op om op Jezus te gaan lijken. Misschien kijken wij ook wel teveel naar de ziekte. We worden er voortdurend mee geconfronteerd en zijn ermee bezig in ons dagelijks leven. We hopen en bidden dat dierbaren het virus niet krijgen, of als ze het krijgen dat het allemaal mee mag vallen. En als mensen het wel krijgen bidden we voor ze, dat ze snel mogen herstellen. En dat zijn absoluut goede dingen.

Maar Jezus wil ons leren om niet naar de ziekte te kijken, maar naar de zieke mens erachter. Of laat ik het in dit geval breder trekken. Er zijn zoveel mensen die net als deze melaatse man buiten de samenleving lijken te worden geplaatst. Mensen die geen of weinig contact hebben met anderen. Mensen die alleen zijn. Niet eens omdat ze zelf ziek zijn, maar omdat het een risico voor ze is om met anderen om te gaan.

En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

Kunnen we daarin op Jezus lijken?

Op dit moment kunnen we geen hand geven of elkaar aanraken, maar wat we wel kunnen is met ontferming worden bewogen en daarnaar handelen.

Ik wil jullie allemaal oproepen om daar invulling aan te geven. Om breder te kijken dan je eigen gezin waar je de komende maanden heel veel tijd mee door zult brengen. Zeker, bid voor elkaar, dat is geweldig om te doen. Maar ik wil jullie ook vragen om elkaar te bemoedigen. Om eens de telefoon te pakken en elkaar te bellen. Om een kaartje of een bloemetje te sturen. Zeker voor de mensen die alleen zijn. Zeker voor de mensen die zich misschien wel verstoten voelen.

Voor sommigen zal het een tweede natuur zijn om zo iets te doen. Voor anderen zal het lastiger zijn om die stap te zetten. Maar wees dan gerust: Jezus, die innerlijk met ontferming is bewogen, steekt ook Zijn hand uit om jou daarbij te helpen. Ontvang Zijn zegen... om die ook weer aan anderen te kunnen geven! Amen

Opwekking 710. Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.